

Program for søndag: Først morgenmad og morgensang. Og så tager vi afsked med Nørre Vinkel.

Snart efter springer vi om i bussen som kører os forbi Cheminova og Harboøre til Thyborøn. Undervejs er der tid til fortælling om det vi ser. Kl. 10.00 er der gudstjeneste i den nyligt færdigbyggede Thyborøn Kirke. Efter gudstjenesten vil kirkens præst, Robert Enevoldsen, fortælle om kirken.

Frokosten står på frisk tilberedte fiskeburgere (kød kan også fås :-)) ved havnen.

Her finder bussen os og kursen sættes sydover. På vejen hjem lægger vi vejen forbi Ferring og ser mørkemaleren Jens Søndergårds billeder og den lille kirke i Trans på den yderste skrænt mod vest.

Turen afsluttes med et herligt aftensmåltid på herregården Nørre Vosborg. Hjemkomst ca. kl. 21

Pris: 2300,- inklusiv bustur, ophold, alle måltider, entreer og guide. Eksklusiv drikkevarer. Udregnet efter 40 deltagere.

Turledere: Rigmor Bennetsen og Kirsten Sønderby
-i samarbejde med Tage Damgaard, Brørup Turistbusser

Tilmelding til: Kirsten Sønderby. Tlf.: 75 16 71 54
eller E-post: kks@km.dk

Senest : 1. maj 2012



Sognehøjskole på tur

10-12. august 2012



Limfjorden

Steder og stemmer

Tag med på weekendtur med vor rejsende sognehøjskole!

Limfjordens blå humør lokker os nordpå til en weekend med sang, kultur, teater, kirker og kristendom, frisk luft og bedst af alt; herligt samvær og fællesskab! For alle som bor i, eller har tilknytning til,



Bryndum og V. Nebel sogne.

Program Fredag: Afgang fra Bryndum kl. 8.00

På vej nordpå besøger vi Kaj Munks præstegård i Vedersø. Vi ser den ny renoverede præstegård og hører fortællingerne om Munk både i Præstegården og i Vedersø Kirke. I Vedersø indtages også den selv-medbragte frokostmadpakke!



Ud på eftermiddagen ankommer vi til Lemvig, et blødt bakket smilehul i Vestjyllands kind. Her skal vi bo på Nørre Vinkel et moderne hotel med en spændende historie. Når vi har indrettet os på hotellet mødes vi til omvisning og en fortælling om stedets historie. Nørre Vinkel er jo forfatteren Jane Aamunds ”slægtshjem.”

Vi spiser middag (2 retter) sammen i Nørre Vinkels restaurant og alt efter vejret skal vi ENTEN have sangaften med Limfjordens,



Thøger Larsens og Jeppe Aakjærs sange, med Rigmor ved klaveret og Kirsten på anekdoter og fortælling ELLER vi lægger aftenen ud til Bovbjerg Fyr, hvor Odinteateret og lokale kræfter opfører en vild og spændende forestilling på ”Kanten af Havet”

Program lørdag: Dagen begynder med morgenmad i restauranten og morgensang i vores ”samlingsal”

Herefter er dags-programmet udfyldt af byen Lemvig.



Vi begynder på museet for religiøs kunst med omvisning i Museets særudstilling om maleren Carl Bloch (1834-1890) med titlen ”Kunst eller kitsch?” I sin samtid blev Bloch betragtet som en af de måske største danske kunstnere nogensinde, men efter sin død og modernismens indtog blev hans kunst udelukket af kunstens ”gode selskab”

Efter en frokostpause byder eftermiddagen både på et besøg på Lemvig museum hvor man b.l.a. kan bese Thøger Larsens arbejdsværelse og på en rundvisning i Lemvig by med besøg i kirken med den smukke løgkuppel, kendt fra Gantriis tegninger af ”Livets gang i Lidenlund”. Kirken er i øvrigt udsmykket af maleren Bodil Kaalund.

Nu er det blevet aften og vi spiser middag (2 retter) sammen i Nørre Vinkels restaurant og alt efter vejret skal vi ENTEN have sangaften med Limfjordens, Thøger Larsens og Jeppe Aakjærs sange, med Rigmor ved klaveret og Kirsten på anekdoter og fortælling ELLER vi lægger aftenen ud til Bovbjerg Fyr, hvor Odinteateret og lokale kræfter opfører en vild og spændende forestilling på ”Kanten af Havet”